

Madeira juni 2011

Dag 1 - 26-06-2011

De eerste dag van de vakantie is meteen de langste dag. We staan om 01:30 op, om op tijd bij de trein te zijn. Piet komt ons om 02:15 ophalen en zet ons af bij de trein. Die gaat om 03:02 weg naar Schiphol. Alles loopt op rolletjes. We droppen de bagage en gaan door de controle. Als twee zware terroristen worden we gefouilleerd voor we verder mogen. We nemen bij Starbuck koffie en een croissant en lopen langzaam aan door naar gate D66. Het vliegtuig loopt iets vertraging op door verlate passagiers. Die zagen we ook al in de trein, dus die waren al om 04:00 uur op Schiphol!

De vlucht verloopt voorspoedig en we landen om 09:30 lokale tijd op Madeira. De klok gaat een uur terug, dus nog een extra lange dag. We pikken de auto op, een vrij nieuwe zwarte Opel Corsa en rijden meteen door naar het hotel, Quinta Jardim da Serra (afslag 5!), waar we even na 11:00 uur aankomen. we mogen onze kamer al in en installeren ons. Als lunch eten we de boterhammen die we nog over hebben. We hebben het eerste en meest voorkomende wild ook al gespot, de hagedissen in allerlei maten (max. 10 cm) en kleurtjes (groenig, iets geel, zwart, vlekjes).

In de middag meteen ons eerste uitstapje. Vlak bij is een uitzichtpunt, dus die zoeken we op. Net als de rest van de week is dat nog lastig. We vinden het uitzichtpunt niet, maar belanden op 1 van de 12 hoogtepunten van Madeira: Cabo Girao. Deze klif steekt bijna 600 meter boven zee uit. In de verte is het heilig, maar we hebben schitterend uitzicht op een blauwe zee en een fraai vergezicht. Onder weg vallen de vele bananen bomen op. Iedereen die een tuin heeft en die zijn vaak niet groter als die van ons (5x8) plant bananen bomen. Hoger op de berg zijn dat dan weer wijnranken.

Vervolgens op zoek naar wat te drinken in Camara de Lobos. Leuk dorpje aan de kust waar de straten versierd zijn voor een feest. Wij kijken rond en nemen een cappuccino bij een van de cafeetjes. Prima bakkie met slagroom voor 3 (!) euro voor beide. We slaan nog wat water, cola en knabbels in bij de supermarkt en keren terug naar ons hotel. Op de een of andere manier is dit weer een andere weg, maar we vinden Quinta Jardim da Serra toch weer.

We eten een van de traditionele gerechten van Madeira de Espada com banana (zwarte degennis met banaan). Klein toetje en daarna op tijd naar bed, want we zijn dan 20 uur in touw geweest. We slapen dan ook als rozen.

Dag 2 - 27-06-2011

Op maandag staan we om 08:00 uur op en zijn om 09:00 uur aan het ontbijt. Voldoende keus om ons vol te eten. Om 10:30 op pad. Eerst naar Monte waar we het volgende hoogtepunt (de eerste van in totaal 4 vandaag) gaan bekijken. De bedevaartskerk Igreja de Nossa Senhora do Monte en de toboggan, in een rieten stoel wordt je naar beneden geduwd door 2 stoere kerels. Wij gaan met de kabelbaan naar de Botanische tuin. Een ritje van 10 minuten die je in een fraaie bloemenpracht brengt. We wandelen een paar uur door de tuin en hebben er onze lunch, terwijl we van het uitzicht over Funchal genieten. Terug bij de auto rijden we verder naar Ribeiro Frio, althans dat was het plan, maar gezien het fraaie weer besluiten we naar Pico do Areiro te gaan. Een prima keuze want we hebben schitterend uitzicht over de grillige bergen. Helemaal tot de noordkust kijken gaat niet vanwege het wolkendek, maar dat mag de pret niet drukken. We zitten op 1810 meter hoogte en nog is het dik 20 graden. We besluiten om terug te rijden via Camacha. Hier kunnen we in Café Relógio de rietvlechters aan het werk zien en een ongelooflijke hoeveelheid rieten voorwerpen die hier worden gemaakt. Dat varieert van mandjes tot olifanten en compleet meubilair. We nemen maar weer een koffie en rijden dan naar Estreito de Camara de Lobos. Dit dorpje ligt op de weg naar het hotel en volgens de gids bevindt zich hier een prima restaurant As Vides, waar ze de andere specialiteit van het eiland serveren: Espetada (rundvleesspies). Dit blijkt inderdaad een prima keuze. Het kost even wat moeite het restaurant te vinden, nog afgezien van de problemen die we hebben met de auto die niet erg omhoog wil rijden. Met Trudy slaat hij zelfs twee keer af en na het eten mag Pieter de auto naar het hotel rijden (het hotel ligt op 800 meter). Het eten vergoed echter een hoop en zeker voor de prijs van 27 euro inclusief fooi.

Dag 3 - 28-06-2011

Vandaag een luie dag. We hangen wat rond bij het zwembad, kort internetten voor de mail, wat plaatjes schieten met de iPad, wat puzzelen, een Pina collada. Om 18:30 gaan we weer op pad naar As Vides. We passen ons al aan het tijdstip om te eten aan, aan de gewoonte van de bewoners van Madeira. We wandelen naar beneden, maar dat valt best nog tegen. Omdat we de afsteekweggetjes niet kennen lopen we meer dan nodig is over de weg. Wel ontdekken we lopend weer vele bloemen en planten, net als de afgelopen dagen. Madeira is met recht het bloemen eiland.

Na een uur zijn we weer op bekend terrein en vallen meteen aan met bier en knoflookbrood. Opnieuw heerlijke espetada en vienetta ijs toe. Terug nemen we een taxi en dat levert genoeg spektakel op. Deze valt niet snel stil, want rijdt met flinke snelheid door. We leren ook nog weer kortere routes, maar houden het maar gewoon bij de hoofdweg. Die is minder smal en steil als deze tussendoortjes. Voor 10 euro zijn we weer in het hotel. Waarschijnlijk teveel, maar het scheelt snel 2 uur lopen. We gaan snel slapen, want morgen een drukke dag.

Dag 4 - 29-06-2011

Vroeg op voor een stevige rit langs de noordkant van het eiland. Om 09:00 vertrekken we richting Rio Brava over smalle kronkelige wegen naar beneden. Uiteindelijk via de rappido en slaan dan af naar het noorden. We gaan via de Encumeada pas (een van de 12 hoogtepunten van Madeira) waar we kort stoppen. Even een bak koffie met de taart van Madeira, Bolo mel (honingkoek). Het fraaie uitzicht wat we hier zouden moeten hebben is er even niet vanwege de mist, maar de weg is toch wel leuk. We rijden verder naar Sao Vicente en nemen daar de kustweg naar Porto Moniz. Deze gaat door veel tunnels, maar levert ook fraaie uitzichten op zee. De noordkant van het eiland is koeler, want de planten die in het zuiden al bijna uitgebloed zijn, staan hier volop in bloei of moeten zelfs nog komen.

Uiteindelijk arriveren we in Porto Moniz. Het dorp stelt niet veel voor, maar de natuurlijke baden zijn leuk om te zien. Het waait vandaag erg hard dus van zwemmen komt niets, aan de andere kant is het echter toch niet koud. Het is eerder een zwoele wind die hier waait. We nemen een lekkere vissoep en een poncha (de drank van Madeira op basis van rum) op het terras. Bekijken het aquarium, wat zijn 7 euro entree echter niet echt waard is. En lopen rond over de boulevard.

Vanuit Porto Moniz rijden we weer via vele haarspeldbochten de berg op richting de hoogvlakte Paul da Serra. Onderweg stoppen we een paar keer voor fraaie uitzichten over het dorp aan de zee. Op de hoogvlakte is het weer erg mistig en zien we vrijwel niets van de omgeving. Daarom besluiten we af te slaan naar Calheta (overigens ook weer een van de hoogte punten) aan de zuidkust. Hier klaart het zienderogen op en is het zelfs erg warm. We nemen een late lunch / vroeg diner bij een goed visrestaurant aan het strand. Bij Rocha Mar hebben ze prima bacalhau en espada com banana en een Illy cappuccino. Ook hier wandelen we langs het strand en zien weer vele bananen bomen en ook hier verkopen ze kersen. We zagen al vele kersenstallen langs de weg met een berg kersen die men hoopt te verkopen.

We slaan nog wat te eten in voor vanavond, want na het vroege diner hebben we straks nog genoeg kleine knabbels om de ergste trek te stillen. Via opnieuw vele tunnels komen we bij afslag 5 naar ons hotel. Pieter mag het laatste stuk berg op weer rijden. We nemen nog snel een verkoelende duik in het zwembad en doen verder rustig aan vanavond. Alvast wat inpakken, want morgen gaan we naar een ander hotel.

Alles bij elkaar al veel gedaan. We hebben 8 van de 12 hoogtepunten al gehad en veel fraaie bloemen gezien. Planten die bij ons vaak als kamerplant of tuinplant zijn te verkrijgen groeien hier volop in het wild. Vooral veel blauwe hortensia langs de weg, manshoge vlijtig liesje, Afrikaanse lelie in blauw en wit, oleander, bananen en druiven. Soms wanen we ons in Australië met de vele bottle brushes en eucalyptus (waar zijn de koala's?).

Het hotel zou wat aan de keuken moeten doen. Niet slecht maar voor een 5 sterren hotel erg mager. Ligging is fraai met een spannende weg er naar toe. Bedden aan de harde kant en de vloerbedekking zit vol vlekken.

Dag 5 - 30-06-2011

Donderdag is onze wissel dag. We doen rustig aan met opstaan en ontbijt en vertrekken even na 10 uur richting Quintinha de Sao Joao, iets dichterbij Funchal. Op de kaart hebben we nummer 45 gezien waar ons hotel moet zijn, vlakbij het uitzichtpunt Pico Barcelo. Wanneer we de afslag daar naartoe zien, nemen we die. Het hotel vinden we echter niet. Bij navraag zijn er een stel vriendelijke mannen (van de post?) die ons op weg helpen. Ons nieuwe hotel blijkt geheel ergens anders te liggen! Gewoon de aanwijzingen van Kras volgen was toch handiger geweest. Er zijn meer nummers 45, je moet ook op het onderwerp letten, dus hotels ...

Dit is opnieuw een 5 sterren hotel, maar ziet er al meteen beter uit. Vriendelijke ontvangst, o.a. door een dame met een moeder uit Zwolle. Onze kamer is echter nog niet beschikbaar. We ontvangen de autosleutel terug van een man die de auto heeft geparkeerd in de garage. Later staat onze bagage ook op onze kamer.

We gaan eerst dan maar Funchal verkennen. We wandelen naar het centrum (15 minuten) en bezoeken het winkelcentrum Dolce Vita. We nemen een wopper en een kop koffie voor we op zoek gaan naar de hop-on-hop-off bus. Voor 12 euro rijden we Funchal en Camara de Lobos rond met commentaar op de koptelefoon. Langs de boulevard en bij de hotels staan we een paar keer lang stil, maar verder een leuke rondrit. We stappen uit bij de teleferico om de oude stad en de markt te bekijken. De markt is al erg stil en leeg, maar de oude stad leuk, maar erg warm. Om bij te komen nemen we een grote bier op een terras langs de kust. Lekker in de schaduw komen we een beetje bij. Al die zon en warmte is toch niets voor ons... Na het bier nemen we de bus weer verder naar ons startpunt. De Madeira wijnproeverij is al gesloten dus kopen we onze eigen proeverij maar in het winkeltje. Dan lopen we richting ons hotel via het Claraklooster en de Quinta das Cruzes. Weer een hoogtepunt afgevinkt.

Terug in het hotel duiken we snel het zwembad in om verder af te koelen. Daar eten we ook het fruit op (diverse soorten passievrucht en banaan) wat we kochten op de markt. Dan om 19:30 aan het diner. Hier duidelijk een betere keuken als in het vorige hotel. We eten kip en eend en die smaken prima. Tot slot nog een kop koffie en een cocktail in Bar Vasco da Gama, waar we ook gratis wifi hebben.

Dag 6 - 01-07-2011

Op de nationale feestdag van Madeira, om 8 uur al vuurwerk, gaan wij naar Santana. We komen met een omweg, waarbij we hardlopers tegenkomen, toch in de goede richting en volgen de kronkelige en steile 103 via Monte, Ribeiro Frio en een lange tunnel tot we even na 11 uur in Santana aankomen. Onderweg enorme drukte bij Ribeiro Frio, wat ons doet besluiten eerst maar naar Santana te rijden. Pieter heeft het net gered en begint wat wagenziek te worden. We wandelen rond en zien de typische driehoekige huisjes. Om de maag wat te vullen eten we meegebrachte knabbels en drinken cola. Ook halen we wat contacten en kopen bloembollen voor onze tuin. Na de auto weer volgegooid te hebben keren we via dezelfde kronkelige en steile weg terug naar Ribeiro Frio. Nu gaat het nog vervelender met Pieter, maar een stukje lopen doet goed. We bekijken de forellen kwekerij en zien forellen in verschillende groottes. Dan een stukje de levada gewandeld richting Portela. Alles bij elkaar ruim een uur heen en terug. Tot besluit een forellencocktail met brood. Per slot zitten we naast de forellenkwekerij. Dan weer verder berg op en daarna weer eraf om via Monte en de tunnel (in een keer goed!) bij ons hotel te komen. Nog wat foto's maken, zwemmen om af te koelen en dan weer prima eten. Vandaag lam en kalf met een grote bier. Later die avond naar een openlucht concert in het Parque de Santa Catharina met zicht op zee en een berg vol lichtjes. De cocktails trekken echter meer en na twee nummers weer terug naar het hotel. Nog dit verhaal en spelletjes op de iPad en dan naar bed.

Dag 7 - 02-07-2011

De laatste dag in Funchal. We willen dolfijnen gaan kijken. Uit het grote aanbod kiezen we een boot met glazen bodem. Dan zien we in ieder geval vissen als de dolfijnen wegblijven. We boeken voor de trip van half vier en bekijken de fruit en vis markt opnieuw. Nu is het er veel drukker en is er een flink aanbod. Vervolgens een kop koffie en een sandwich in een shopping mall. Daar zitten we wat koeler en in ieder geval in de schaduw. Het is warm vandaag! Trudy scoort nog 2 t-shirts in een 15 minuten funshoppen. De rest van de tijd doden we, na een wandeling door de stad waarbij we de kerk tegen komen en wat andere gebouwen, in een restaurant waar het lekker koel is en we een cola met gebak nemen.

Om half vier vertrekken we. Eerst leek het erop samen, maar er komen op het laatste nippertje nog 2 passagiers aan. We varen naar Ponta do Garajau, de sternensklif. En inderdaad zien we de visdiefjes over het water scheren en duiken naar vis. Die vis zien we zelf ook door de glazen bodem: triggerfish, baracuda, parrotfish, hele school jonge makreel, saddlefish en nog vele andere. David de kapitein en Fabio vangen nog een triggerfish om van dichterbij te kunnen bekijken. Ook voeren ze de vis en dat trekt flink wat bekijks van de vissers. Dat is ongeveer het moment dat Pieter het niet meer houdt en over de railing gaat hangen. Trudy neemt nog een duik in de zee en dan gaan we weer op de terugweg. Dolfijnen krijgen we niet te zien, dus dat was vergeefse moeite, maar de vissers en de blik op de kust waren de moeite waard.

Terug op het vaste land gaat het weer wat beter en wandelen we naar ons hotel. Na een snelle duik in het zwembad eten we opnieuw een prima maal en gaan dan vast inpakken. Om de vakantie af te sluiten nemen we nog een cocktail in de Vasco da Gama bar en dan naar bed.

Dag 8 - 03-07-2011

Vroeg op om op tijd op het vliegveld te zijn. Ons ontbijt zou om 7 uur gebracht worden, maar pas na navraag komt het om kwart over. Goed ontbijt, alleen thee i.p.v. koffie, dus daar ook nog achter aan. Jammer, want verder prima hotel, vriendelijk personeel, lekker zwembad en een prima keuken en dicht bij het centrum.

We zijn op tijd op het vliegveld, checken in, leveren de autosleutel in en kijken rond. We zien het vliegtuig waar we mee zullen vliegen aankomen en na een kop koffie gaan we boarden. We vertrekken 10 minuten eerder en landen om 15:00 uur.

We halen precies de trein van 15:40 en om 16:30 weer opgepikt door pa Bontje. We eten gelijk maar bij de Bontjes in het restaurant beneden.

De vakantie eindigt zo'n beetje als we om 21:00 uur weer thuis zijn. Alleen morgen nog vrij en dan weer aan de slag. Een week vakantie is eigenlijk veel tekort